

BEKNOPT VERHAAL

Wegens het verongelukken van verscheide

GROENLANDSE SCHEPEN.

OM het Gemeen niet geheel onkundig te laaten van het deerlyk vergaan van eenige Schepen in 't Jaar 1777. in Groenland ter Walvisvangst zynde, en het erbarmlyk Lot, derzelver Volk overgekomen; als mede om elk te doen beschouwen hoe nochtans de alvermogende hand van God den Mensch uit de allerzwaarste elenden en doodsgewaaren, zelfs boven hoop, te redden weet, geiyk aan deeze Scheepslieden gebleeken is, hebben wy goedgeacht een kort Verhaal deswege in deezen Almanach, die in handen van de meesten onzer Landgenooten komt, een plaatsje in te ruimen.

Marten Jansen, van *Hamburg* ter Walvisvangst uitgerust met het Schip *het witte Paard*, dat hem als Commandeur was aanbetrouwd, voerende 7 Sloepen en 46 Eeters, liep den 11 April 1777. van de Elve in Zee, en kwam den 28 Juny op 76 gr. Noorderbreedte aan een groot Veld, daar wel 60 Schepen lagen. Dat Veld sterk om de Zuid dryvende raakte 't Schip bezet, en was in 't midden van July reeds tot op 73 graden afgedreven, wanneer zy met Com-

mand