

in Noorwegen aan. Hier lagen twee Schepen, naar Holland moетende; gaande *Jansen* aan boord van dat van Schipper *J. Haselop*, naar *Dordrecht* bestemd, en *Groot* aan boord van Schipper *H. Tornou*. Den 19 gingen beide Schepen onder Zeil; komende het eerste den 26 in *Goereê* binnen, van waar zig Commandeur *Jansen* over *Rotterdam* naar *Amsterdam* begaf, daar hy den 31 in Gods Huis ging, Hem lovende en dankende voor zyne zo behouden als wonderbaare t'huiskomst. Vervolgens heeft hy zig naar *Hamburg* begeven.

Commandeur *Groot* was met Schipper *Tornou* den 25 in 't *Vlie* binnen gekomen met zyn Zoon en den Timmerman van *Kl. J. Kastrikum*: Zy lieten zig met een Vaartuig naar *Harlingen* brengen, en voeren van daar met den Veerman op *Amsterdam*, alwaar zy den 26 aankwamen, en dien zelve avond nog te *Zaandam*, alwaar zy door een menigte Menschen bly verwelkomd wierden, hebbende, ondanks de onbeschryflike gevaaren, deeze ongelukkige Reis in eene doorgaande redelyke gezondheid doorgebracht.

Wat nu het Volk van de overige verongelukte Schepen belangt; men heeft deswege vernomen, dat *H. D. Kat* en *H. Christiaansz.* met het hunne by de *Wilden* mede waren aangekomen; maar wat *Broertjes*, *Kastrikum* en *V. Jansz.*, met de geene die by hen waren, bejegend is, daarvan heeft men niets kunnen vernemen.

E I N D E.

DE
VINO CASER,

Of de Amsterdamse Pakhuis-vreugd,
Waar meest de gulle jonge Jeugd,
Verlokt door de aangenaamste Zangen,
Blyft by de Rozyne-Wyntje hangen.



Gedrukt by een Flesje Muskadel.